



3 mei 2024; 15.00 uur

Thema: 400 jaar Joodse geschiedenis in Zeeland / Vlissingen

Plaats: zaal Scheldehof, Peperdijk 263 Vlissingen

Toegang: gratis, inloop vanaf 14.30 uur. Beperkt aantal rolstoelers mogelijk
aanmelden via: 3mei2024@gmail.com

met medewerking van:

- **Ingrid Vander Veken**, Vlaamse schrijfster/ columnist, over haar boek 'Verloren', dat begint met vroeg 20e eeuw in Vlissingen. Het jonge leven van een Joodse vrouw die uiteindelijk in 1944 samen met haar kind wordt vermoord in Auschwitz.
- **Matty Verkamman**, Uitgever / auteur / journalist over de Zeeuwse Joodse families en het wegvoeren in 1942 naar de vernietigingskampen.
- **Peter van Druenen**, historicus en voorzitter van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, spreekt over 400 jaar Joodse geschiedenis in Zeeland en met name in Vlissingen.



Muzikale omlijsting: **Marieke Brokamp** op viool (conservatorium, speelt in verschillende groepen en duo's, violiste van Zeeuws Orkest)

