



400 jaar Joodse Geschiedenis in Zeeland / Vlissingen



Programma:



400 jaar Joodse Geschiedenis
in Zeeland / Vlissingen

15.00 uur: *muzikale ontvangst door Marieke Brokamp op viool*

15.05 uur: Welkom door voorzitter SOiV, Jan Koopman

15.08 uur: Schrijfster / Columniste Ingrid Vander Veken over haar boek “Verloren” en de familie Andriesse

15.40 uur: *Intermezzo door Marieke Brokamp op viool*

15.45 uur: Uitgever/ auteur Matty Verkamman over de Zeeuwse Joodse families en het wegvoeren in 1942
naar de vernietigingskampen.

16.05 uur: Pauze

16.20 uur: *Intermezzo door Marieke Brokamp op viool*

16.25 uur: Peter van Druenen, historicus en voorzitter van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen,
spreekt over 400 jaar Joodse geschiedenis in Zeeland en met name in Vlissingen

middagvoorzitter: Jonathan van Caspel (+ coördinatie vragen voor en na de pauze)